

När vi köpte vårt hus föll vi för dess charm. Vi älskar tomten som är helt insynsskyddad och har många olika uteplatser att sitta på. Barnbarnen gillar att leka på den stora tomten och utforska den. På kvällarna sitter vi ofta i vårt uterum samt badar i vårt spaabad. Det är ett väldigt lugnt och mysigt område med stora tomter. Känns lantligt men ändå nära in till stan.

På somrarna spelar vi golf på Ågesta dit vi går på några minuter, vi går även ofta dit för att äta lunch året om. Fika och äta lunch kan man även göra vid stallet som har en liten servering.

På några minuter är vi nere vid områdets badudde där det även finns en bastuflotte som man kan köpa in sig i. Vid några tillfällen har vi bokat dansbanan vid badet och haft kalas där, utan kostnad. I området finns även en tennisbana som vi har nyttjat. Barnbarnen gillar de två lekplatserna som finns i området.

På några minuter med bil tar man sig ner till Ågesta friluftsområde där det finns löparspår samt en liten badstrand. På vintern finns där fina skidspår samt även spår med konstsnö. Man kan även ta skidorna på axeln och gå över gatan då det är fina spår på golfbanan. På vintern plogar de upp en skridskobana på sjön Magelungen. På promenadavstånd finns även naturreservatet vid Orången.

Jag pendlar in till stan och dit jag kan ta mig med tunnelbana eller pendeltåg som ligger på promenadavstånd från huset, pendeln tar endast 15 min till T-centralen. På somrarna cyklar jag in till jobbet. På nära avstånd har vi även Farsta Centrum med stort utbud av affärer.

Bättre läge på ett hus kommer vi aldrig att hitta och det är med lite sorg som vi nu måste sälja vårt fina hus.