

## Historia Dalkarlslidens Koloniträdgårdsförening

I augusti 1990 samlades ett antal personer för att undersöka möjligheten att bilda en koloniträdgårdsförening i Dalkarlsleden, Skellefteå . Två månader senare hade en interimstyrelse det första mötet. Man gav då förslag till stadgar, nyttjanderättskontrakt och ordningsstadgar.

15 oktober 1990 hölls det första årsmötet. Föreningens namn antogs: DALKARLSLIDENS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING. Det beslutades då också att föreningen skulle anslutas till Koloniträdgårdsförbundet.

1990 – 91 var 2 odlingslotter och 24 stuglotter uthyrda. (2008 är antalet stuglotter 38.)

1991 investerade föreningen bl.a. i vägar, diken och vatten.

I mars 1992 undertecknades arrendekontrakt med Skellefteå Kommun på 25 år.

I augusti 1993 skrev föreningen avtal med Skellefteå Kraft om elektrifiering av området. Under de följande 6-7 åren fortsatte investeringar i el, vatten, vägar och diken, dessutom i parkeringsplatser, grönytor, stängsel och förrådsbyggnader.

29 juli 2000 firade föreningen 10-årsjubileum med stora festligheter. Från Svenska Koloniträdgårdsförbundet kom förbundsordföranden Björn Fransson och Anders Nordmark. Redaktören för tidningen "Koloniträdgården", Ingrid Nordwall uppvaktade också. Trädgårdssällskapen i Skellefteå samt koloniträdgårdsföreningar i Umeå, Piteå och Luleå och Regionerna i Västerbotten och Norrbotten överlämnade fina presenter och höll hyllningstal. Grundarna av föreningen: Bror Lundberg, Ulla och Helmer Lundkvist, Britt-Marie och Kenth Sandberg samt Margareta och Nils-Erik Bjärstål tilldelades förbundets förtjänsttecken i guld. Föreningen fick förbundets flagga som genast hissades.

Från början arrenderade föreningen koloniträdgårdsområdet av kommunen, men år 2000 fick föreningen förslaget att köpa området. Vid ett extra möte den 4 december 2000 beslutades enhälligt att köpet skulle genomföras, vilket också skedde 2001 i maj månad år 2001. Föreningen står nu med stadiga ben på egen mark.

